

Snertrit 2015

door Luuk - 16 maart 2015

De oorspronkelijke snertit, op de laatste zaterdag van januari, kon vanwege het barre winterweer helaas geen doorgang vinden. In de herkansing, op 14 maart, kon de rit gelukkig wel worden gereden.

Ron en Evert hadden weer een prachtig evenement in elkaar gezet en iedereen bleek er dan ook al weer een jaar naar uit te kijken. De ontvangst was bij Ron en Marijke weer super gastvrij; koffie, met de heerlijke taarten die Marijke altijd zelf bakt.

Na het bijpraten met de aanwezigen, werd het tijd om de motor op te gaan zoeken voor een rit door de Veluwe. Zoals het een echte snertit betaamt, werd eerst de keukentrap tevoorschijn gehaald en werden alle tips en trucs doorgenomen. Zonder zo'n keukentrap toespraak is de snertit geen snertit.



Ron's toespraak vanaf de keukentrap voor vertrek

Daarna opzadelen om de Veluwe te gaan verkennen. Langs legerplaats Ermelo ging het in de richting van Elspeet. Daarna via de mooiste bospaden in noord oostelijke richting en vlak voor het bereiken van de rivier de IJssel werd de koers richting het zuidwesten verlegd. Onafgebroken prachtige weggetjes richting het Zandenbosch, waar wederom een schitterend bospad werd bereden. Dan verder langs Elspeet naar Ermelo. Het Veluwe chapter was druk geweest met het uitzetten van de route en deze was weer schitterend geworden. Het is elk jaar overigens weer een mooi schouwspel om een groep van zo'n 65 motoren als één geheel door het landschap te zien bewegen. Als je in het midden van de groep rijdt, dan heb je een enorme stoet voor je en ook de achteruitkijkspiegel is geheel gevuld met motoren. Indrukwekkend!

In Ermelo, bij Ron en Marijke, was inmiddels de gigantische pan erwtensoep gearriveerd. Meester-kok Cees van der Zwan had weer zijn best gedaan en het lijkt wel of deze heerlijke soep elk jaar nog lekkerder wordt. Deze heerlijke soep, gecombineerd met de gezelligheid, maakt het lastig om afscheid te nemen en de thuisreis te aanvaarden.



tussenstop; wat een enorme hoeveelheid motoren

Het was, zoals gewoonlijk, weer een fantastische belevenis. Ron en Marijke hadden weer alles in het werk gesteld om er één groot feest van te maken en we kunnen weer terugkijken op een geweldige rit. Graag wil ik iedereen die meegewerkt heeft aan deze geweldige snertrit bedanken en dan met name natuurlijk Ron en Marijke. Ik kijk nu al weer uit naar de snertrit van volgend jaar!



Prachtige en heerlijke taarten : top!